

Belfeldia 2 verpulvert ook de nummer 2

Een prachtig stralende zon, een ietwat warm temperatuurtje en een groen wei. U raadt het al: het is weer zondag. De dag dat Max Verstappen na 100 meter iets te veel aan de vliegkunsten van zijn vader dacht, de dag dat alle mamma's in het zonnetje gezet moeten worden, de dag dat Feyenoord de schaal opeist (hier later meer over) en natuurlijk de dag van Belfeldia 2 – Kwiek Venlo 2.

De gastheren uit Belfeld hebben na 17 wedstrijden 21 punten bij elkaar gesprokkeld en staat hiermee op een 8^e plaats. De gasten uit Venlo waren lange tijd in de race voor de titel, maar moest het af weten en hebben na 18 wedstrijden spelen 35 punten veroverd. Na de afgang in Venlo en de winst in de kwartfinale van de beker hadden beide ploegen een reden om jacht te doen op eerherstel.

Tijdens de wedstrijdbespreking gaf trainert der Bomber aan dat er een ander team verwacht kon worden naar aanleiding van de slechte resultaten van Kwiek. Der Bomber wilde daarom al vroegtijdig het spel van de tegenstander ontregelen en dat de buitenspelers de diepte ingestuurd konden worden. Zaak was dus een compact middenveld en een meedogenloze verdediging.

Na hevig overleg met Lord Bos, de Ontembare Bongard en Roy the Legend stuurde der Bomber zijn manschappen in de volgende opstelling de wei in: Herbert jr. in het doel, in de verdediging was er plaats voor Kroppie, Peulke, de Tank en The Boxer from Kraków, op het middenveld stonden d'n Kelt, Kappie Klinsmann en Tattooboy en in de voorhoede werden Lange Tak, d'n Dave/Graziano en Dusza geposteerd. Op de miljoenenbank zaten d'n Träot en de Ontembare Bongard.

Vanaf het begin leek het alsof de Gialloneri de enige waren die vol overtuiging voor de winst gingen. De Spartaanse titanen kregen veel ruimte, zette goed druk en combineerde er dan ook lustig op los. De verdediging had de Venlose aanval in de tang en het middenveld had van niemand iets te duchten, waardoor ook de voorhoede alle gelegenheid om de Venlose doelman onder vuur te nemen.

Dankzij de felheid van de Gialloneri en de fletsheid van de tegenstander kwam de thuisploeg al snel op voorsprong. Na goed storen kon Dusza de bal onderscheppen en plaatste de bal buiten bereik van de keeper van Kwiek: 1-0. Na de voorsprong gaven de Spartaanse titanen zelfs extra gas wat vrij snel leidde tot de 2-0; Dusza werd diep gestuurd en bediende Graziano op maat, die geheel vrijstaand de bal keurig in de korte hoek plaatste.

De Gialloneri zaten op rozen, maar wilden het liefst de wedstrijd zo snel mogelijk beslissen. Ze bleven druk zetten en kansen creëren, maar had uiteindelijk een corner nodig om het af te maken. Dusza legde de bal op het hoofd van Lange Tak en die kopte, alsof het vanzelfsprekend lijkt te worden, de bal keurig hoog in het doel: 3-0.

De thuisploeg begon toen echt bloed te ruiken en was wel in voor een bezoekje aan het abattoir, want er was een afslachting in de maak. Kappie Klinsmann gaf het goede voorbeeld door de 4-0 tegen de touwen aan te schieten, al stond er voor hem het welbekende Jantje al het scorebord. De combinatie vooraf verdiende een strikje, al kon de afwerking iets beter.

U vraagt zich wellicht af, waarom er op deze plek geen recensie staat over de thee die normaliter in de rust geserveerd wordt, maar de mannen van geel en zwart waren nog steeds niet klaar met hun 'butcher'-praktijken. Er viel namelijk nog een doelpunt. Dusz kende geen genade en schoot de 5-0 binnen, waarna de Gialloneri het voor de 1^e helft wel welletjes vonden. Dat de wedstrijd tijdelijk stil gelegd werd, omdat de spelers van Kwiek even moesten huilen, deed daar niets aan. Na het gejangk

had d'n Kelt zo'n medelijden, dat hij besloot zich te laten wisselen voor d'n Träot. Niet veel later floot de scheids voor het rustsignaal. Tijd voor thee!

Onder het genot van een heerlijk bakkie thee (smaak: 9, sterkte: 8, suikergehalte: 8, mondbelevens: 10, eindcijfer: 8,3) kon der Bomber niets anders dan de ploeg een goede dosis veren, gemengd met een beetje peper, in hun derriere te stoppen. Hij waarschuwde er ook voor dat de scheidsrechter om het kleinste geringe de wedstrijd zou beëindigen, waardoor hij zijn manschappen op het hart drukte geen rare capriolen uit te halen. Verder zou de Ontembare Bongard het veld betreden voor Goldenboy Lange Tak.

De tweede helft begon toch iets anders dan de eerste helft. Kwiek ging zowaar voetballen en door de vele positiewisselingen op het middenveld, kregen de Spartaanse titanen het een stuk moeilijker tegen de ploeg uit Venlo. Hoewel er meer verdedigd moest worden en het middenveld iets meer meters moest afleggen, stond de verdediging net zo stevig als de Chinese Muur: ondoordringbaar.

Belfeld ging meer achterover leunen en loerde meer counter. Het dominerende spel van de eerste helft was niet meer te zien, maar Kwiek was niet bij machte om de thuisploeg het ook maar een beetje lastig te maken. Het was zelfs Belfeld die de beste mogelijkheden kreeg, maar door verkeerde keuzes, egoïsme en onzorgvuldigheid werd de voorsprong niet uitgebreid. Kroppie dacht even de ban te breken in de tweede helft, maar zijn doelpunt werd onterecht afgekeurd. De arbitrage meende de bal over de achterlijn te zien gaan, maar Kroppie hield de bal keurig binnen, helaas geen 6-0.

Uiteindelijk nam d'n Kelt het slotakkoord voor zijn rekening en schoot de 6-0 alsnog tegen de touwen. Hierna was het echt over en uit en besloten beide ploegen dat het wel welletjes was, waar de arbiter slim op inspeelde, eindstand: 6-0.

Felheid, de wil om te winnen, goede combinaties en een zwakke tegenstander. Hoewel de uitslag misschien hoger kon/moest uitvallen, werd de grootste overwinning van het seizoen geboekt zonder echt in de problemen te komen. Misschien komt de Belfeldse motor iets te laat op gang, maar met zo'n speelwijze kan er met opgeheven hoofd het seizoen beëindigd worden. De laatste wedstrijd, aankomende donderdag, wacht het thuisduel tegen VVV'03 waar sowieso van gewonnen moet worden. De 3 punten voor dit duel zijn al door ondergetekende verstoep en bij een overwinning zal er verteld worden waar deze daadwerkelijk liggen, zodat ze in de tas gestopt kunnen worden. Nog een keer alles geven, dus mannen ab die wei in!

Tot slot wil ondergetekende even delen dat Dirk 'Kappie Duracel' Kuijt de mooiste club van het land naar het kampioenschap geschoten heeft door zijn 100^e, 101^e en 102^e te scoren. Na het gehele seizoen bovenaan te hebben gestaan, is Feyenoord dan ook terechte de kampioen van de Eredivisie. Nu weet iedereen weer wat Lee Towers altijd heeft gezongen: Niets is sterker dan dat ene woord: FEYENOORD!!!!

De Spartaanse Machine Kroppie

De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer ook vaste verslaggever van Ut Twed namens het Weekblad de Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. Dit zal helaas de één-na-laatste editie van dit seizoen zijn (of het Belfeldia 1 moet ineens flink gaan schokken, voor geld doen we namelijk alles). Voor de één-na-laatste keer kunt u genieten van de wekelijks variërende columns en rubrieken. Deze week in de Derde Helft:

- Minister van Defensie Hennis-Plasschaert over de miljardenuitgave aan het pantser van de Tank, waardoor hij zelfs kruisraketten onschadelijk kan maken
- D'n Kelt over zijn medelijden met de tegenstander

- Lord Bos over zijn trainingen om Gladiator te kunnen worden
- Kappie Klinsmann over zijn progressie in de sportschool om de band strakker om zijn arm te hebben
- Roy the Legend over zijn "Jomanda"-kwaliteiten
- De theetest: Waar was het lekkerste bakkie thee te vinden?