

Belfeldia 2 houdt een punt over na slaapverwekkend bekerduel

Een zondag in het begin van september, wisselvallig weer en een veel te vroeg tijdstip; de drie ingrediënten voor om er een prachtige matchday van te maken. Dankzij de regen lag er een prachtig veld klaar op het Sportpark de Spil in Belfeld. Het was immers tijd voor het bekerduel tussen Belfeldia 2 en RKSVO 3. Normaal zou er nu een hele tekst komen over de stand van de twee strijdkrachten, maar omdat de competitie nog niet officieel is begonnen, kan er gezegd worden dat Belfeldia 2 erg hoog op de ranglijst staat wat nu nog niets voorstelt. RKSVO 3 zal op basis van het alfabet niet al te hoog op de ranglijst staan, enfin.

Door de afwezigheid van trainert der Bomber nam Lord Bos tezamen met Roy the Legend de taken waar als technische hart van ut twed. Lord Bos wilde tijdens de bespreking niet veel woorden vuil maken aan de tegenstander, omdat onze Lord de ploeg uit Ospel simpelweg niet kende en aan resultaten niet al te veel waarde hechtte. Belangrijker vond hij dat de geelzwarten goed positieospel gingen spelen en collectief druk gingen zetten. Daarnaast was het ook weer wennen voor ut twed dankzij allerlei mutaties tijdens de transferperiode. Zo koos de Roeije Lienenoetsetter voor het grote geld en speelt nu zijn wedstrijden voor FC Kunde in Nijmegen, beter bekend als Nimma City, Bodrie heeft een transfer afgedwongen naar het 1e en Bosje Bosman dreigde met hoge boetes om net als Bodrie voor het 1e te kunnen spelen. Tevens zijn Le Routinier, d'n Dave en Tattooboy nog enige tijd uit de roulatie door nare blessures.

Hierdoor stuurde Lord Bos zijn troepen in de volgende opstelling de wei in: Danny 'de Vet' Janssen op doel, in de verdediging (v.r.n.l.) d'n Träot, Kappie Frenkie, d'n Tank en Peulke, op het middenveld Klinsmann, d'n Kelt en Speedy Specht en in de aanval Lange Tak, JvdB/Ron Jeremy en Adebowale 'Debo' Obalanlege. Op de miljoenenbank namen Wouter 'Roadrunner' Tosserams, Hossa en de Spartaanse Machine Kroppie plaats. Vlagger van de wedstrijd was Le Routinier die de taken waarnam van Hossa.

Over de 1e helft kunnen we zeer kort zijn: deze was namelijk erg onrustig en slaapverwekkend voor de voetballiefhebber. De gastheren kwamen niet verder dan een aantal speldenprikjes en de gasten kwamen lange tijd niet verder 2 onreglementaire doelpunten en een kopbal die schitterend over werd getikt door de Vet. Richting het einde van de 1e helft kon er toch gejuicht worden: na bar slecht verdedigingswerk kon Peulke de bal eenvoudig binnen tikken. Het enige minpuntje was dat Peulke het leer in eigen doel werkte: 0-1.

Hierna leken de Gialloneri wat vrijer te gaan voetballen, waardoor er nog een paar mogelijkheden voor ze ontstonden. De laatste pass was echter keer op keer niet goed genoeg. De beste kans voor de rust kwam voort uit een prachtige actie van Speedy Specht. Doordat hij voor eigen succes ging belandde de bal op de lat in plaats van op het hoofd van JvdB.

Tijdens de thee was Lord Bos niet erg te spreken over het presteren van zijn tijdelijke equipe, wat ook zeer logisch was. Het spel van de gastheren oogde onrustig, ongeïnspireerd en onzorgvuldig. Als maatregel liet Lord Bos Roadrunner invallen voor Klinsmann.

De tweede helft was meer besteed aan de Belfeldse mannen. De bal ging soepeler rond en zat er mee dreiging in het spel. Verder dan dreiging kwam de ploeg niet. Het meest memorabele moment van de tweede helft leek van Lange Tak te komen. Al sprintend en mee-verdedigend liet hij even weten de bal te kunnen veroveren: 'Dae heb ik waal!' Uiteindelijk konden de Gialloneri toch nog gaan juichen. Na een geniale actie van Lange Tak zette hij de bal voor op d'n Kelt. D'n Kelt verknalde een geweldige kans maar in de rebound was daar Debo die de bal oerend hard via de onderkant van de lat achter de Ospelse doelman knalde en hierdoor de eer redde voor de jongens van geel en zwart: 1-1. Dit bleek later ook de eindstand te zijn.

Het was geen goede wedstrijd en bovenal een saaie wedstrijd, waardoor Belfeldia blij mag zijn met een punt. Het is echter nog vroeg in het seizoen; de competitie moet nog van start gaan. De tijd zal het leren of dit een incident was of een typische wedstrijd van ut twed. Om ervoor te zorgen dat het bij een incident blijft zal er flink gewerkt moeten worden en zullen de jongens af en toe over lijken moet gaan. Dus ab, die wei in!

De Spartaanse Machine Kroppie
Praeses i.t.

De Spartaanse Machine Kroppie is wederom speler en vaste verslaggever van Belfeldia 2 voor weekblad de Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. Voor al zijn vorige werken kunt u terecht op www.weekbladdederdehelft.nl/despartaansemachinekroppie.

Verder in de Derde Helft:

- Gastcolumnist d'n Kelt over hoe het beste om te gaan met lage bruggen: 'Hoe zet je ze hoger?'
- Lord Bos over het leven als the Duke of Reuver
- Roy the Legend over het worden van een Legend: het 20 jaar durende stappenplan
- Kappie Frenkie (hoofdsponsor van Max Verstappen) over het verkrijgen van vleugels

Krijgt u geen genoeg van ons weekblad? Ga naar www.weekbladdederdehelft.nl voor een kijkje achter de schermen en nog veel meer extra's.

Via de site kunt u ook reacties, tips en uw hulp aanbieden om het blad te verbeteren.

Wilt u meehelpen met het ontwerpen van het eerste echte weekblad? Stuur uw motivering inclusief uw cv naar davidkropfeld@hotmail.com onder de naam 'Wie schrijft die blijft' en wie weet wordt u wel de nieuwe editor van dit epische fictieve weekblad!