

Belfeldia 2 sluit het seizoen in stijl af

Een zwoele zomerse avond, een hele menigte dat zich moest haasten na drukke dag en een paar verstopte punten. Dit maal geen zondagochtend, maar een donderdagavond. Normaal gesproken wordt hier altijd een aantal actualiteiten gemeld, maar omdat Feyenoord en VVV-Venlo al kampioen zijn en de play-offs er niet toe doen, valt er weinig te melden. De nieuws van de dag is dus gewoon 'de derby der geelzwarten', want de wedstrijd Belfeldia 2 – VVV'03 2 stond op het programma.

Beide ploegen hadden aan het begin van het seizoen het aardig lastig, maar beide teams krabbelden weer op, likten hun wonden en gingen er uiteindelijk toch iets moois van maken. De Gialloneri hadden na 18 wedstrijden 24 punten bij elkaar gespeeld. De gasten uit Venlo hadden na 19 wedstrijden 25 punten. Op het spel stond de 6^e plaats, maar GFC'33 zou deze plaats zich nog kunnen toe eigenen. Het was dus voor de gastheren weer een leuke uitdaging.

Door het vroege tijdstip van verzamelen (18.30 uur), moest een heel aantal zich haasten om tijdig op het sportpark te kunnen zijn. Hierdoor was een aantal wat later tijdens de bespreking, wat ook zeer normaal is voor al die burgers die in dit elftal spelen. Trainert der Bomber wilde graag de laatste wedstrijd van het seizoen koste wat kost winnen, zodat het seizoen in stijl afgesloten kon worden. Der Bomber verwachtte een ploeg dat een ijzersterke voorhoede had en een matige achterhoede, waardoor er snel druk gezet moest worden, zodat het spel van de tegenstander in een vroeg stadium ontregeld werd. De kans was namelijk groot dat het team van voor de winterstop (Belfeld won toen met 0-3 in Venlo) in niets zou lijken op het team wat vandaag aan zou treden.

Na hevig overleg met Lord Bos, Roy the Legend en de Ontembare Bongard werden de Spartaanse titanen in de volgende opstelling de wei in gestuurd: Herbert jr. in het doel, Träötje, Peulke, de Tank en Kroppie in de Spartaanse achterhoede, op het middenveld stonden d'n Kelt, Kappie Klinsmann en Tattooboy en Speedy Specht/Papa Rico, d'n Dave/Graziano en Dusza werden in de voorhoede geposteerd. Op de miljoenenbank zaten de oude sterren The Flying G/Michael Scofield, Roadrunner en de Ontembare Bongard.

De warming-up werd redelijk gezapig afgewerkt en dit werd ook meegenomen in de wedstrijd. VVV'03 zette vroegtijdig druk en zette de Gialloneri helemaal vast. Dat de gasten al snel een dot van een kans kregen, was dan ook een van de gevolgen voor de gastheren. De Venlonaren kregen veel te veel ruimte om te kunnen combineren en de lange bal te hanteren waar de Spartaanse verdediging heel veel moeite had. Dit kwam met name door de snelle voorhoede spelers van '03. Het was echter Belfeldia die de beste kansen kregen. Tattooboy schoot net niet leep genoeg om de doelman kans te laten en Speedy Specht, Kappie Klinsmann en de Ontembare Bongard (vroegtijdig ingevallen na het uitvallen van Graziano) konden de rust niet bewaren om de keeper het daadwerkelijk moeilijk te maken.

'03 was veruit de beste ploeg, maar de Gialloneri hadden minstens 2 doelpunten moeten maken. Voor de Spartaanse titanen was de eerste helft zwaar. Er moest namelijk veel te vaak achter de man aan gelopen worden en goed combinatie voetbal werd er niet gespeeld. Het was dan ook een wonder dat beide ploegen genoeg moesten nemen met de brilstand als ruststand, 0-0. Tijd voor thee!

Na wederom een heerlijk bakkie thee (temperatuur: 7,5, smaaksensatie: 8, suikergehalte: 6,5 en de waarneembare liefde in het bakkie: 9, eindcijfer: 7,5) was ook der Bomber verbaasd over het feit dat het nog 0-0 stond. Het moest allemaal beter, maar de spelers moesten vooral meer de rust bewaren. Papa Rico mocht wat langer uitrusten, Roadrunner nam zijn taken over.

Hoe gezapig de eerste helft van de Gialloneri ook was, in de tweede helft leek het allemaal een stuk beter. Er werd meer strijd in de wedstrijd gelegd, de tegenstander werd beter afgejaagd en vroeg kon er gejuicht worden door de Gialloneri. Na onderscheppen van Kroppie, stuurde hij Dusza diep de bal prachtig op het hoofd van de Ontembare Bongard legde. De keeper had nog een antwoord op zijn inzet, maar in de rebound had hij geen antwoord op de inzet van Roadrunner: 1-0.

De voorsprong leek de ploeg goed te doen. Er kwamen namelijk wat extra krachten vrij bij de spelers, waardoor de Gialloneri meer het initiatief nam. Het was echter VVV'03 dat de stand weer gelijk kon trekken. Na een 'hackentrick gone wrong' van Dusza werd Kroppie op snelheid enorm hard geklopt en kon zijn tegenstander een voorzet afgeven, waar de spits alleen nog maar het laatste zetje aan hoefde te geven, 1-1. Dit was Kroppies zijn laatste actie en werd gewisseld voor Michael Scofield.

Dat der Bomber een goed gevoel voor wissels heeft, was al te zien bij de 1-0, maar ook de 2-1 was wederom een gouden wissel-show. The Flying G gaf een prachtige dieptepass op de Ontembare Bongard die eindelijk de bal tegen de touwen zag belanden: 2-1.

De krachten bij '03 leken langzaam weg te ebben en Belfeldia rook dan ook bloed. De Gialloneri hadden echter hulp nodig van de laatste man van '03 om de score nog hoger uit te laten vallen. De beste man wilde de bal te wild en ongecontroleerd wegwerken, maar gaf zo een perfecte assist op de Ontembare Bongard en Roadrunner en na veel gefrommel kon laatstgenoemde het laatste zetje aan de bal geven: 3-1.

Hierna had het leer aan beide kanten er nog in kunnen vallen, maar Herbert jr. had nog een paar wereldreddingen in huis en de voorhoede had het vizier niet meer op scherp staan. Hierdoor bleef de stand op 3-1 staan en konden de spelers van ut Twed gaan genieten van de winterstop, nadat de scheids een einde aan de wedstrijd gemaakt.

Het was een wisselvallig seizoen. Er werden veel doelpunten gemaakt (48), maar ook evenveel weggeven. Ploegen die hoog op de ranglijst stonden, werden veelal verslagen, maar ploegen die onderaan bungelde, namen vaak de buit mee. Het spel maken, is een moeilijke kunst voor de Gialloneri, maar de halve finale van de beker werd gehaald. De pieken waren vaak heel hoog, maar de dalen ook heel laag. Als de ondergrens volgend seizoen wat opgeschroefd wordt, kan het volgend jaar wederom een prachtig jaar worden met wederom prachtige verslagen. Dus mannen ab die wei in!

De Spartaanse Machine Kroppie

De Spartaanse Machine Kroppie is naast voetballer ook vaste verslaggever van ut Twed namens het weekblad de Derde Helft, waar hij tevens eindredacteur is. Helaas is dit alweer de laatste editie van het seizoen, maar niet getreurd. Volgend jaar zullen we er gewoon weer zijn. Bij dezen willen wij onze trouwe lezers hartelijk bedanken voor het afgelopen jaar. Een enorme waardering is er voor alle spelers, trainers, leiders, mascottes en groupies die ervoor hebben gezorgd dat we een aantal prachtige rubrieken hebben mogen maken. In deze editie staan dan ook een aantal rubrieken van het afgelopen seizoen die u hieronder kunt vinden:

- De Tank, hét wapen van het Ministerie van Defensie om alle oorlogen te overwinnen, over het gerucht dat hij in één klap de Terminator en Chuck Norris heeft verslagen.
- Kappie Klinsmann over zijn progressie in de sportschool, zodat de band strakker om zijn armen zit.
- Papa Rico, de Tank en Tattooboy over hoe je nou echt met scherp schiet.
- Lord Bos blikt terug naar zijn transformatie van the Duke of Reuver naar de Lord of Belvend.

- Michael Scofield over het verliezen van zijn wilde haren en natuurlijk over zijn zakentripje naar Thailand voor zijn sponsor: All the way in Shémalé met Red Bull-air
- Der Bomber over die ideale manier om 'inside your opponent' te komen
- Roy the Legend over zijn stappenplan om Legend te worden
- Lange Tak over zijn tripje naar Mexico: Coke, Corona en jalapeños
- De Ontembare Bongard over de miljoenenschade aan zijn nieuwe stulpje: Project X, Belvend Edition
- De Knuffel Marokkaan over het wekelijks hebben van een nieuwe fiets
- Peulke over zijn nieuwe Olympische Sport: Fleswerpen
- De theetest: Waar was het lekkerste bakkie thee te vinden?