



“Clubliefde, mèt un gael-zwart hert”

- Jeu Reinders

De klusploeg

Tien (bijna) gepensioneerde mannen met een geel-zwart hart voor de club, die houden van aanpakken en gezelligheid. Dan hebben we het over de klusploeg van Belfeldia.



Van links naar rechts, bovenste rij: Marc van der Velden, Zaerumse Piet, Vik Peulen, Baer Hendriks en Henri Kessels. Middelste rij: Jeu Gielen, Jack Reihns, Thijs Simons en Maan Wagimin. Zittend: Jeu Reinders. Afw. Jos Simons.

Het is woensdagochtend 09.00 wanneer we bij elkaar komen. De klusploeg komt een keer in de twee weken op de woensdagochtend bij elkaar, wanneer de groene bak buiten moet. Er is vlaai en hiervoor worden de Belfeldia bordjes uit de kast gehaald.

Het ontstaan van de klusploeg

De klusploeg is ontstaan in de jaren 90, in de oude kantine “de Spil”. Een aantal mannen, (oud) leden, hebben zich bij elkaar geraapt en zijn begonnen met allerlei klussen op het sportpark. Dit gebeurde op de vroege maandagochtend. Ze hadden zelfs hulp van twee dames, zij verzorgde het fijnere werk. Dit waren de dames van de selectie en wisselden elkaar af.

Nu, in 2023, zijn er tien mannen actief bij de klusploeg. Het gros van de mannen loopt al mee sinds 2010, ‘van ’t begin aaf aan’, sinds de nieuwe kantine er is. Ze doen dit met plezier en vertellen met trots.

Hoe ziet een klusochtend er uit?

Er wordt om 09.00 gestart en ze gaan dan direct aan het werk. Soms krijgen ze aanvragen vanuit het bestuur, het opknappen van de keukenkastjes en de helling maken zijn hier voorbeelden van. Vaak hebben ze zelf al goede ideeën. Na het werken is er tijd voor koffie en wat geouwehoer. Ze nemen hun taken allemaal erg serieus en, tegelijkertijd, houden ze wel van een dolletje.

Het zijn met name onderhoudswerkzaamheden, “eigenlijk alles wat de gemeente niet doet” wordt er door een paar gegrapt. Zoals onkruid wieden, alles netjes bijhouden, sponsorborden schoonmaken, onderhoud van de goals. Ze hebben jaren het gras gemaaid onder de borden, maar gelukkig doet de gemeente dit nu.



Zaerumse Piet in actie.

Een van de beste klussen was het leggen van de 89 zonnepanelen op het dak van de kantine. Zwaar werk maar wel 'sjiek', aldus Thijs en Henri. Vooral ook het monteren op het dak.

Een andere grote klus waar ze trots op zijn, is het hout tegen de muur aan de binnenkant van de kantine. Dit geeft direct een warmere uitstraling. Het plaatsen van het dartbord mag niet ontbreken aan het lijstje van klussen waar ze trots op zijn.

Hoe kom je bij de klusgroep?

Een enkeling is op persoonlijke uitnodiging erbij gekomen, omdat sommige gestopt waren. Zaerumse Piet is er bij gekomen omdat "ze mosde er unne hebben dae ze neet koste verstaon". Maan is als invaller gestart en er wordt geprapt dat hij eerst proef heeft moeten draaien. Het is vanuit beide kanten goed bevallen want hij neemt deel aan de groep. Henri heeft het stokje van Mario Franck overgenomen als chef gebouwen en terreinen.

Leden die in de vut gaan worden gevraagd of komen zelf 'aanwaaien'. Iedereen is welkom. Gezelligheid en op den duur wat flauwekul uithalen bij elkaar is ook belangrijk.



Marc, Jack en Jeu aan het werk.



De klusgroep tijdens het interview, helaas was Jos Simons verhinderd.



Maan, Thijs en Marc aan het werk.



Een van de klussen, het opknappen van de container. Hier kwam nog veel laswerk aan te pas. In de verte ook de opgeknapte en geschilderde dug-out.